

2020 vervolg "Bestaat Toeval"

Op 12 aug. 2020 om 16:06 heeft Jan Wouters het volgende geschreven:

Dag Ellen,

De laatste tijd hebben er weer van die kleine advertenties van mij hier in de krant gestaan in de rubriek 'Lezers helpen lezers'. We zijn n.l. wat boeken aan het opruimen en er zijn steeds wel geïnteresseerden.

Nu zag ik vanmorgen in een kast ook jouw boek 'Kunst in glas' staan. Ik nam me direct voor het je binnenkort eens terug te brengen, zoals ik had beloofd toen je het me ergens vorig jaar (?) uitleende.

De vraag 'Bestaat toeval?' kwam vandaag een paar uur later weer om de hoek kijken.

Ik had vanmiddag twee mensen van de KRO op bezoek. De KRO wil een programma maken over kloosterlingen ten tijde van de coronacrisis en via-via waren ze bij mij terechtgekomen.

Al pratende over onze Congregatie zei een van hen dat ze, ter voorbereiding op het gesprek met mij, op internet aan het zoeken was geweest naar 'Jan Wouters' en 'Congregatie van de Heilige Harten'. En zo was ze mijn naam tegengekomen bij een artikel over een diaprojector op een of andere web side. Die diaprojector was toen via een advertentietje in het Brabants Dagblad bij een kunstenaress terechtgekomen die ook foto's van de paters had gemaakt!!!

Ze vroeg mij of ik die foto's had. Maar helaas... die zijn op een of andere manier niet meeverhuisd van Den Bosch naar hier. Ik lag toen zelf in het ziekenhuis en anderen hebben mijn spullen verhuisd (maar blijkbaar niet alles).

Toeval of niet? In ieder geval een duidelijk teken dat ik niet moet wachten om jou dat boek terug te bezorgen. En dan zou je me misschien tegelijk nog een paar van die mooie foto's van toen kunnen bezorgen.

In de hoop dat ik je binnenkort een keer kan komen bezoeken (en dat je het goed maakt) en met heel warme groeten,
Jan

Op 12 aug. 2020 om 18:02 heeft ELLEN BROUWERS designing art het volgende geschreven:

Jan, even kort bericht. Fijn om van je te horen. Goed dat je me bericht. Maar ik wilde al enige tijd geleden contact opnemen om het boek bij je op te halen. Zeker nu je aangeeft dat jullie boeken weg doen. Mijn dochter is naarstig op zoek naar o a dicht bundels, wijsbegeerte en filosofie. Wanneer zou het schikken?

En toeval bestaat niet.

Zeer warme groet van 34 gr. Ellen

Op 12 aug. 2020 om 19:11 heeft Jan Wouters het volgende geschreven:

Dag Ellen,

Ik denk dat er in de boekenkasten van Cor Rademaker wel het een en ander staat over filosofie e.d. maar over het algemeen hebben we niet veel van die boeken. En gedichtenbundels die weg kunnen, zijn er maar een paar.

Maar je bent natuurlijk ook welkom, al of niet met je dochter, om alleen maar jouw eigen boek terug te halen.

Ik heb in week 36 alle dagen nog niets in mijn agenda staan, behalve vrijdag 4 sept.

Ik zal die mevrouw van de KRO vragen of ze foto's kan gebruiken van de voormalige gemeenschap van Den Bosch. Als ze dat wil, laat ik het wel weten. OK?

Sjalom

Jan

Op 13 aug. 2020, om 09:41 heeft ELLEN BROUWERS designing art het volgende geschreven:

Jan, maandag 31 augustus . Mijn dochter reageerde heel enthousiast. Zij vindt het zeker de moeite waard voor de dichtbundels en om Cor Rademaker te ontmoeten. Eerder heb ik haar al over Cor verteld I v m haar werkzaamheden voor de Provincie Brabant afdeling Erfgoed. Dus als het uitkomt - rond 3 uur. Is dat een geschikt tijdstip voor jullie beiden?

Doe je Cor de groeten van me.

Fijne dag. Hopelijk minder warm.

Ellen

Op 13 augustus 2020 om 10:02 heeft Jan Wouters het volgende geschreven:

Dag Ellen,

Maandag 31 augustus, 3 uur komt mij goed uit, maar

Ik had het je niet per mail willen meedelen, maar nu moet het wel... Je zult Cor helaas niet meer ontmoeten! Cor is n.l. op 9 april overleden ten gevolge van Corona. En ook Ben en Jan Groot Zevert zijn in die tijd overleden. Ik ben zodoende als enige nog over van ons clubje in Den Bosch. Gelukkig maak ik het goed.

Wat de boeken van Cor betreft: een goede kennis van Cor (ook een archivaris) is vorige week een dag bezig geweest die kasten na te kijken om te zien wat er zoal verdeeld moet worden onder diverse universiteiten, stichtingen etc. Hij komt 'ooit' nog een paar keer terug om alles precies uit te pluizen. Dus je dochter moet nog wel even geduld hebben... als er al iets over filosofie overblijft. Maar ze is natuurlijk altijd welkom.

Met warme groeten,

Jan

Bezoek Ellen aan broeder (Br) Jan Wouters; Maandag 31 augustus

Bezoek aan het laatste huis van de Congregatie van de Heilige Harten in Nederland.

Mijn eerbetoon aan Cor

In het vervolg van bovenstaande mailing kreeg ik van Br. Jan keurig de routebeschrijving naar Laan der Continenten te Teteringen.

Jan zwaaide me bij aankomst al tegemoet vanaf zijn balkon.

We startten met een rondleiding door het prachtige appartementencomplex waar nu ze nu nog met z'n vieren als enige kloosterlingen wonen en 'waar nu de corona nog zijn sporen trekt' . Net als in Den Bosch is het hier: de Congregatie van de Heilige Harten.

In het woonverblijf van Jan dronken we een kopje thee en hadden we een aangenaam gesprek. Jan geeft aan dat het hier goed toeven is. Met zijn "planten hobby" kan hij hier goed uit de voeten. (p.s ik moet niet vergeten de prachtige mobiles te melden die Jan maakt). Enthousiast vertelde hij me van het zijn bezoek aan zijn voormalige woonplaats Den Bosch en de kerk van de Heilige Harten. Deze kerk heeft herbestemming gekregen voor woonvoorziening.

Tijdens de rondleiding ontmoette ik Br. Frans Waalders die op de hoogte was van mijn komst.

Deze nieuwe woongemeenschap heeft als extra een kapel ingericht.

De sfeer van verbondenheid en broederschap trof me - Br. Jan vertelde dat er in de maanden maart en april in 5 weken tijd 6 medebroeders hun waren ontvallen aan Covid -19 virus. Een niet te bevatten verlies.

Zijn naasten vrienden uit het Bossche verleden Cor, Ben en Jan in zo'n korte tijd verliezen is alsof de familie uitklaar is gevallen.

Ik was hiervan op de hoogte maar de confrontatie in deze lege omgeving trof me diep.

Op nevenstaande foto's ziet u hoe levenslustig deze broeders nog in het leven stonden.



Br. Jan bracht me later naar de bibliotheek annex woonruimte van broeder Cor waar de indrukwekkende verzameling boeken stond opgesteld. Dit herinnerende me aan zijn woonruimte in Den Bosch. Het was alsof hij in zijn geheel verplaatst was naar deze nieuwe omgeving. En alsof Br. Cor ieder moment binnen kon komen. Zijn schoenen stonden nog naast zijn bed.

Men heeft een archivaris bereid gevonden deze nalatenschap te ordenen en te rubriceren. Gedeelten zullen worden ondergebracht bij diverse universiteiten zoals Leiden en Amsterdam'. Voor de overige nalatenschap zoekt hij jonge geïnteresseerden die een binding hebben met literatuur.

Dankbaar ben ik voor de uitnodiging van Br. Jan om de collectie te mogen zien en een keuze mocht maken uit de achtergebleven dichtbundels.

Br. Jan deelde deze literaire liefde en uit het archief van Cor mocht ik een ruime keuze doen uit de werken van Vondel en P.C. Hoofd. Deze collectie zal een dankbare plek krijgen in de bibliotheek van mijn dochter, die als studente en ook werkzaam bij afdeling Erfgoed van de provincie Brabant zal zorgen dat hier altijd gebruik van kan worden gemaakt.

Wat vind ik het toch spijtig dat ik Br. Cor niet meer heb ontmoet in deze ruimte. En wat enorm verdrietig dat hij zo plotseling van ons is weggegaan.

Hij schreef eerder: *'Wie oud wordt, moet vaak afscheid nemen. Gelukkig mogen wij dat doen in grote dankbaarheid'*

Noot Jan;

In het dagboek van Cor wordt je twee keer genoemd, bij 19 mei 2018: Kennis gemaakt met Ellen Brouwers. En bij 29 juni 2018: Ellen Brouwers haalt wat spullen op en een paar planten. Hij is erg kort in zijn aantekeningen. Ik denk meer een soort kapstokken die hij dan naderhand kon gebruiken om ooit een echt dagboek te schrijven.

